

Nej, nej atter nej til Rema 1000

Debat

Nej og atter nej til Rema 1000 i Tibirke Sand.

Først vil jeg slå fast, det er »nej« og har hele tiden været det. Af mange grunde, for det første og måske vigtigste, så er der et massivt borgerflertal imod, at Rema 1000 etablerer sig i det område, og det i sig selv er jo en vigtig grund, nok den vigtigste! Lokaldemokratiet har sagt et højt og rungende NEJ, grundejerne har meget tydeligt givet udtryk for, at de ikke mangler en Rema 1000 og

at de er tilfredse med deres indkøbsmuligheder hos den allerede etablerede købmand!

Hvorfor er der så politikere, der tænker, at vi skal da have en Rema 1000 der, hvor ingen ønsker det? Et af argumenterne fra De Konservative og Venstre har været, at det vil give mere liv? Og ja, de må have købt Remas salgsvise og har ladet sig presse af udsigten til, at den pågældende developer så eventuelt ikke etablerer sig i et af vores bycentre. Men hvorfor skabe mere liv i et område,

hvor dem, som bor der, kun ønsker at bevare den fred, der er?

Hvis man så dykker ned i sager om Rema 1000's etableringer ved indfaldsvejene til byerne, så må man undre sig, for de fleste steder har borgerne ikke ønsket dem der, men politikerne har alligevel givet lov.

Her er åbenbart en developer, en kæde, som ignorerer borgerne, fordi de ser kun gevinsten ved at »hugge« kunderne fra byerne! Det er bare ikke byråds politikeres opgave, at drive supermarkeder. Vi skal

drive byer. Vi skal sikre at de indkøbsmuligheder, vi som borgere skal have, er efterspurgt, og samtidig sikre, at det allerede etablerede handelsliv har gode vilkår for at leve der, hvor de nu engang har lagt sig. Vi skal give sikkerhed for de butikker, der ligger i bycentrene og kun give dispensation for eventuelle forbedringer, og en Rema 1000 i Tibirke Sand har intet med et bycenter eller en forbedring at gøre.

Det er i vores alles interesse at byernes butikker ikke bliver efterladt gaben-

de tomme, fordi vi politikere ikke tænker os om, når vi giver tilladelser til nye!

Nej bliver det til Rema 1000 i sandet fra mig, fordi jeg ønsker bymiljøer, der er levende, fuld af handel og allerhelst skal vi ind og drikke en kop kaffe på cafeerne, ose lidt i de lokale butikker. Derfor skal vi ikke have flere supermarkeder ved indfaldsvejene. I Alternativet er vi mere interesseret i at understøtte de lokale producenter og gårdbutikker. Vi skal have lokale råvarer, og vi skal have masser af natur, som vi

skal værne om og ikke supermarkeder spredt rundt, hvor ingen ønsker dem! De vil ligge som skamletter i vores smukke sommerhusområder, og de forstyrrer med larm fra varelastbiler tidligt om morgenen, bildøre, der smækker dagen lang, ventilator larm og flasker containere, og det er vel ikke det, som man tager i sit sommerhus for at opleve

Susan Kjeldgaard
Byrådsmedlem
for Alternativet
Spidskandidat KV17